

La Casasissima

Een hommage, vrij naar Johnny van Doorn

**Verdwaald in de duisternis
Was de stad aan 't water
Terecht gekomen in een
woestijn zonder visie,
prijzen en lauwerkransen
Ja meermaals vergeefs
Aankloppend aan de
Poorten van de roem**

**Hakkende heren en
Dames bevochten elkaar
En vergaten besturen
Eenmaal doofde een
Preferendum het licht
Weg zonken wij
in peilloze doem**

**Aan den einder dreigden
Orkaanrode wolken. Helse
Stormen en duivelse winden
Scheerden laag over stuwwal
Tartaros en Erebos waren
Heer en meester, Eros
Kwijnde in eenzaam verdriet**

**Maar opeens te midden
Van al het gedonder
Was daar de dap're Apollo
Geflankeerd door Fides
En Spes ontstak hij
Een lichtje, dat schamel
Ging schijnen en warmte
Bood aan verkilde zielen**

**Ooit was hier een pisgoot
Verlept, slechts voor junken
Nu prikkelen gedachten en
Klinken scherpe disputen om
De geesten te slijpen
Baarden en tattoos mengen
Met pakken en dassen**

**En ziet: de stad hervindt
Haar kracht en haar ziel
Casa ontwarde op haar
*Cour de la coeur, en
Plein publique* bij een
Bridge so close de Gordiaanse
Knoop, tartte hier *sur
place* de plannerprins:
*'So you think you can plan?'***

**In een Arnhems Arcadië
Zagen Heuv'link en Diehl
Dat het goed was. Op
Arnhemse Ansichten doen**

**Wij 20x20 keer kond
Van ons *Rheingold*
En Arnhemse Nieuwe**

**Een Culturele Mijl van
Dionysische parels doet
Lichten ontbranden
Voor kunsten, toneel,
Magie van de film, voor
Boek en historie, voor
Strijkers en smartlap
Een lief kab'lend beekje
Brengt allen tezamen**

**Op 30 april een stroom
Van geel en zwart
Gevuld werd een kuip
Met duizenden harten
Later onder schemerhemel
Rolde 'n feestende massa
À grande vitesse
Terug naar het oosten
Met een beker voor Arnhem
Hoe mooi kan het zijn**

**Aan de lagune ligt
Venezia 'serenissima'
Aan de machtige rivier
Arnhem 'la casasisima'**

**Buiten de wallen
Markeren Gouden
Piramides het nieuwe elan
Erebos is verslagen en
Tartaros verjaagd
Terug zijn wij
In de armen van Eros
Een wulps roze
Feestbeest danst voorop**

**Onze tranen nauwelijks
De baas kunnend
Met een nieuwe lading
Levenskracht die ons
Doet jubelen over deze
Vol van schitterende
Helden zijnde stad
Die goudgeel beschenen
Wordt door een magi-
Strale stralende zon**

**Een magistrale stralende zon!
EEN MAGISTRALE STRALENDE ZON!**